

Gå din vej

Du sidder alene på dit værelse, klokken den er fem om morgenen
du kan ikke sove mer, en drøm, en tanke har vækket dig
du prøver på at slappe af og sætter dig hen til dit klaver
og spiller nogle fantasier over nogle gamle melodier
Så er det at naboen banker på din dør og si'r:

gå din vej, pas dig selv og lad vær og larm for meget
gå din vej, pas dig selv, vi ska' nok sige til når vi har brug for dig

du sidder alene ved dit bord på dit gamle stamværtshus
dine venner er gået for længe siden, de sku' hjem til deres kone og børn
men der sidder nogen ved bordet ved siden af og hygger sig
og du ta'r dig sammen og sætter dig hen til deres bord og begynder at
snakke, så er det de velkendte ord der lyder igen:

gå din vej, pas dig selv og lad vær og larm for meget
gå din vej, pas dig selv, vi ska' nok sige til når vi har brug for dig

vi lever i en verden hvor vi allerhelst vil være os selv
men alligevel går vi rundt og hungrer efter den store kærlighed
og når vi endelig har fundet noget der ku' ligne hvad vi kalder kærlighed
så lukker vi den i bur og sætter lås på og sørger for at ingen kommer for nær
og hvis det sker så si'r vi til dem:

gå jeres vej, pas jer selv og lad vær og larm for meget
gå jeres vej, pas jer selv, vi ska' nok sige til når vi har brug for jer

Jesus si'r du ska' elske din næste som du elsker dig selv
men hvem si'r at du elsker dig selv
de taler alle om kærlighed, men når de først har fået hvad
de har brug for, vil de skide på dig

gå din vej, pas dig selv og lad vær og larm for meget
gå din vej, pas dig selv, vi ska' nok sige til når vi har brug for dig
ad lib.